

April måneds klumme

Det "danske sprog" fik et nyt ord i 2013 – **Selfie!**

Hvad enten man kan lide det eller ej – så bliver det brugt, når man er sammen med gode venner eller med familien på søndagstur – og selvfølgelig helst med en fed baggrund, så hele verden kan se – at i dag har jeg været sammen med min mand og børn f.eks. i Legoland, Lalandia, på skovtur eller endog til en privat fest. Vi har fået en ny vane – god eller dårlig det kan diskuteres. Mange har også et behov for at få en masse "likes", som det så fint hedder på Facebook. Vi har brug for lige at tjekke ind - uanset om vi sidder på sygehuset eller en restaurant i byen – verden skal vide!?

I aften har jeg netop været på restaurant for at fejre en 40 års fødselsdag – ikke min egen forstås! 4 af de 9 omkring bordet fotograferede på livet løs med kort eller lang "armføring". Det skabte munterhed/underholdning og godt nok for det. Men hvad morer vi os over? Os selv, sidemanden, tjeneren. Aftenens fotos kommer sikkert ikke på avisernes forsider, men de er da foreløbig tilgængelige for et større forum. Måske kan de bruges igen om 35 år til 75 års fødselsdagen. Jeg tror det næppe, men vi kan ikke vide det.

Lærer kameraet os at se mere kritisk på os selv? Hvorfor har flere og flere brug for en coach for at finde vej her i livet? Hvorfor lykkepiller m.m.? Er vi blevet så selvcentrerede, at vi lige så gerne fotograferer os selv som vore medmennesker? Finder vi måske i kraft af disse fotos ud af, hvordan vi virker på andre? Hvordan andre ser på os? Hvem er jeg egentlig??

I vores Inner Wheel- sammenhæng er vi i stand til at se ud over egen næsetip. Det bedste bevis på det er selvfølgelig vores indsats på det humanitære område. Det viser et menneskeligt overskud, som måske ikke er alle forundt.

Det mest anvendte ord i 2014 – indtil nu - er i øvrigt "undskyld"!!