

INNER



WHEEL

DANMARK

Distrikt 47

Birgit Baltzer, DISO distrikt 47

December måned. Jamen der står alt jo i julens tegn. Jeg tror ikke, at der er en eneste Inner Wheel klub i Danmark, hvor december måneds klubmøde på en eller anden måde står i julens tegn.

En af de salmer, som ofte synges i julemåneden er *En rose så jeg skyde*. Rosen i salmen står jo for Jesu fødsel. I Inner Wheel bruger vi rosen som symbol for vort venskab, og i dette års december er det særligt aktuelt at beskæftige sig med rosen.

Hvorfor nu det? - Jo, der er nu kun 5 måneder til, Inner Wheel årets store begivenhed, den 16. Internationale Inner Wheel Convention, løber at stablen i København. Alle sejl sættes til for at skabe et uforglemmeligt arrangement for deltagerne.

Distrikt 47's præsident, Britta Andersen er en sand rosen præsident. Hun er ophavskvinde til idéen om, at der skal være roser overalt til convention, og jeg skal love for, at der er gang i produktionen af silkepapirs roser. I forbindelse med Brittass besøg i distriktets klubber, er der rigtig god gang i fingrene, snakken går lystigt, og der bliver skabt roser, som kommer til at blomstre i fuldt flor i maj måned. Der skal skabes 60.000 stk, så det er noget af en opgave, der ligger foran os, men det skal nok lykkes. Det er rigtig dejligt, at medlemmerne tager initiativet op og deltager i projektet med stor iver.

For nu at vende tilbage til udgangspunktet, så vil jeg med salmens første vers ønske jer alle god december, GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR

*En rose så jeg skyde
op af den frosne jord,
alt som os fordum spå'de
profetens trøsteord.
Den rose spired frem
midt i den kolde vinter
om nat ved Betlehem.*