

DISTRIKT 45
DISO Benedikte Ehlers

Klumme fra Distrikt 45

Da vi i Inner Wheel bruger rosen har jeg valgt at skrive om rosen.

Rosens veje.

Rosen er en meget omfattende emne. Der er skrevet mange, tykke og farvestrålende bøger om disse elskede planter. Ikke så underligt. Når man ser bort fra de klassiske rosenskavanker-som man heldigvis kan vælge sig fri af- er der få planter, der kan levere så meget glæde over så lang en tid.

Rosen er og bliver blomstens dronning – det har hun haft ry for at være siden år 600 f.v.t., hvor den kvindelige grædske digter Sappho kaldte hende sådan.

Rosen er umådelig gammel. Der er fundet 32 millioner år gamle fossiler af roser i Colorado og Oregon i USA. Der gror roser på hele den nordiske halvkugle- fra den 20. nordlige breddegrad på højde med Hawaii og til 70 gr.nord, helt op til øen Jan Mayn.

De første skriftlige kilder om rosen er tilbage fra omkring 2600 f.v.t. Den første afbildning af en europæisk rose optræder på en græsk freske i paladset i Knossos på Kreta og stammer fra 16. århundrede f.v.t.

Vores version af rosen, som vi kender den i dag, den store fyldte og duftende, stammer sandsynligt fra Iran.

Rosen som symbol.

Et blomstrende symbol, der signalere kærlighed, kvalitet. Den rene og uskyldige var den hvide rose, mens en rosa rose repræsenterer den første kærlighed.

Den røde rose var til gengæld forbeholdt den ægte og varige.

Disse oplysninger om rosen er fra bogen, **Roser hårdføre skønheder** er skrevet af Jane Schul.

Den røde rose står altså for den ægte og varige, hvor er jeg stolt af, at vi i Inner Wheel har denne skønne rose som symbol og bruger den når vi vil glæde og hylde nogen som har den fortjent.

Med venlig hilsen
Benedikte Ehlers

Benedikte Ehlers

"Fløjelshøj"

Vorretvej 5

8654 Bryrup

Tlf.: 7575 1810/2027 3699

benedikteehlers@gmail.com / diso@distrikt45.innerwheel.dk

Side 2