

Det er forår. Alting klippes ned.
Der beskæres i buskadser og budgetter.
Slut med fordums fede ødselhed.
Vi begynder at træne til skeletter.
Jeg blir fem år ældre
ved hvert indgreb i min pung,
men når forårssolen skinner,
blir jeg ung!

Disse ord er ikke mine, men den folkekære forfatter Benny Andersens. Hans visdom er fin og finurlig. Han har en sjældnen evne til at sætte ord på livets mangfoldighed.

Når jeg vælger at citere Benny Andersen i denne klumme, er det fordi hans ord i digtet "Hilsen til forårssolen" egentlig passer rigtig godt til Inner Wheels situation.

Vi har eksistentielle problemer at kæmpe med, men finder på trods af disse glæden ved hinandens samvær og luner os i det, når vi mødes i klubberne, i distrikterne og til landsmøde. Vi har brug for hinanden og vi har brug for at finde fælles inspiration til at motivere til rekruttering af nye medlemmer til vores fællesskab.

Det er nødvendigt at finde nye veje til at skabe interesse om vores fællesskab. Vi må lære at udnytte de talerør, som vi har i vores lokalsamfund. Der ligger en stor opgave for os alle med at få skabt kendskab til Inner Wheel i vores lokalsamfund. Jeg er sikker på, at der går kvinder rundt om i landet, som kunne have glæde af at blive en del af vores kreds. Det er vores opgave at spotte dem, motivere dem og få dem ind i vores kreds.

Der ligger et stort uudnyttet potentiale i vores lokalaviser. Mange af os er alt for tilbageholdende med at gå i kødet på dem. Det skal vi ikke være. Fordelen ved lokalaviserne er, at de bliver husstandsomdelt i vores nærområder. Det er takket være det lokale erhvervsliv, at disse lokalaviser eksisterer. Her er et talerør, som vi kan drage nytte af for at komme i kontakt med potentielle nye medlemmer.

Der ligger en naturlig opgave for klubbernes ISO med at forsøge at skabe interesse blandt kvinderne rundt om i vores kommuners for at blive en del af vores kreds. Det er bare med at komme i gang.

Birgit Baltzer
DISO, distrikt 47