

KLUMME Februar 2017. Hvordan ser vi Inner Wheels fremtid?

Dette spørgsmål har distriktspræsident Judy Rieneck i distrikt 45 rejst, når hun var og er ude i klubberne på sin repræsentations runde i 2016/17.

Jeg synes det er et godt spørgsmål, som giver mulighed for at lade vore grå celler rulle en ekstra gang, og prøve at se ind i fremtiden.

Det vil være så meget lettere, hvis vi havde en glaskugle, som vi lige kunne se ind i. Lille kugle på væggen der, vil du fortælle os om vor fremtid?

Nej vi må erkende, at det har vi ikke, så vi må prøve at lege med tankerne og måske prøve at være opmærksom på den berømte sætning sagt af en af Danmarks største forretningsmænd Hr. Mærsk Mc - Kinney Møller: **Det drejer sig om Rettidig omhu.**

Hvad skal der til i en verden, som er ved at gå op i limningen af stress, og forjaget og selvoptagethed, mig, mig generationen, hvis vi skal finde ny medlemmer til den verdensomspændende organisation, som vi er mange som er medlem af, og som kan gøre så meget godt i denne verden, når vi står sammen?

Ofte lyder svaret, når man prøver at fortælle en ny kvinde om Inner Wheel klublivet:

"Jeg har ikke tid til at være medlem, fordi arbejde, børn, ægtefælle tager al min tid. Jeg vil gerne sige mange tak for tilbuddet, men måske senere i mit liv".

Så må vi gribe i egen barm og sige, hvad kan vi gøre for, at Inner Wheel bliver en velkendt klub, som nye kvinder vil sætte andet til side for at deltage i, så de kan opleve det dejlige fællesskab med dygtige, aktive kvinder i alle aldre. Et fællesskab som kan give den enkelte kvinde så mange muligheder for at afprøve sine evner i klubledelse, landsledelse og international ledelse, hvis de har de ønsker. Men vigtigst af alt, at vi som Inner Wheel husker at have hjertet med i vort arbejde, at vi husker, at være åbne, ærlige og hjælpsomme og smilende, vi skal røre ved hinandens hjerter og gøre fællesskabet til noget særligt, noget som man glæder sig til at deltage i, noget som man glæder sig til at være sammen om.

Inner Wheel er en organisation som henvender sig til kvinder i alle aldre. Der er uendelige muligheder. At være en Inner Wheel er en enestående mulighed for at udvikle sig selv og at gøre en forskel. Jeg tror, vi skal til at slå på tromme for: **Har du lyst til at udvikle dig og at være en del af en verdensomspændende organisation, som, hvis du vil, kan bringe dig kloden rundt og give dig uendelig muligheder for et enestående venskab lokalt og globalt og for udvikling af dig selv. Inner Wheel har rammerne, og du kan være med til at udfylde dem og at gøre en forskel. Kan vi i Inner Wheel TOUCH A HEART, så tror jeg, at Inner Wheel har en god fremtid.**

Benedikte Ehlers, DISO D45