

Rejse til Convention i Melbourne.

Nu er der jo ikke nogen, der siger den lige vej er den nemmeste. Så under guidance af Benedikte Ehlers fra distrikt 45, drog 40 Inner Wheelere og 7 modige herrer afsted på langtur.

3 uger varede rejsen og vi var i luften sammenlagt ca. 50 timer.

København- Singapore-Brisbane- Proserpine- Brisbane- Melbourne- Hobart- Sydney-Singapore-København.

Vi sejlede på Singapore River – besøgte en moske (hvor det var forbudt at sove!!) – var på 2-stjernet Michelin restaurant, alt imens det var 33 grader og 90% luftfugtighed. Men øllet var godt!!

Brisbanes bjergbagland blev besøgt: en hel speciel oplevelse var The Glass Mountains – og så var der vist nogen, der var så heldige at se en "vild" koala-bjørn. (Når "vild" er i anførselstegn, er det fordi det faktisk er en meget fredelig lille skabning)

Fra Airlie Beach (hvor vi boede rigtig dejligt – med kakaduer med til morgenmad på terrassen) – sejlede vi modigt ud til the Great Barrier Reef, i 30 sekundmeter vind. Desværre i en fladbundet katamaran, som ikke var videre sødygtig. Revet var fint, men mange blev søsyge på hjemvejen.

Og nu til rejsens højdepunkt: Convention!! 1410 deltagere fra 46 lande.

Selve Convention foregik i et meget stort center, hvor de pustede meget kold luft ned over os, mens vi behandlede 20 proposals, med ændringsforslag. Det tog to dage, men var vittigt og dygtigt styret af Verdenspræsident Kapila Gupta fra Indien.

Udflugter og festlige indslag skortede det ikke på. Australierne er usædvanlig udadvendte og festlige. Første eftermiddag var der Symposium, med mange interessante indslag – bl.a. fra vores veninde fra distrikt 248, Bulgarien, Nelly. Om aftenen Welcome Reception, hvor man traditionelt udveksler bannere og små gaver.

Dagen efter var den store åbningsceremoni, med et væld af fine indslag. Flot var det at se vores egen Birgitte Muethel bære Dannebrog ind!! Om aftenen Friendship Dinner lige udenfor Centeret, i en mængde små restauranter langs Yarra floden. Tjenere gik rundt med bakker, med små spændende lokale lækkerier, og drikkevarer var fri. I hvert fald indtil kl. 22. Vejret var usædvanlig varmt for årstiden i Melbourne, så vi var heldige. Det slog i den grad om, sidste dag vi var der!!

Næste dag fortsatte forhandlingerne i den iskolde, store sal, og en del var på udflugt til The Twelve Apostles- en fantastisk oplevelse. Men også lige 700 km. i bus!!

Om aftenen var så den store Galla Dinner. Temaet var Melbourne Cup—vi undrede os lidt, for vi vidste ikke hvad det var. Men det var Gallopløb – med hatte og det hele. Opfattelsen af, hvornår man kommer til sådan et arrangement er åbenbart meget forskellig – ved vores bord kom de sidste først 2 timer efter den udmeldte tid. Desværre var vi knap nok begyndt at snakke med vores bordfæller, da et orkester satte i med MEGET høj dansemusik. Og så var den potte ude.

Lørdag – sidste dag – var der a Musical Tribute to Womanhood om formiddagen. De farverige kvinder fra Indien, dansede og skiftede kostumer i et væld. Imponerene! Bl.a. til titelmelodien fra "Game of Thrones"!! Om eftermiddagen en ikke mindre imponerende Closing Ceremony, med muntre indlæg, sang og meget mere. Så blev venskabs flammen – som havde brændt digitalt under hele konferencen – slukket.

Næste Convention i 2021 bliver i Jaipur i Indien. Der var stor jubel blandt de mange indiske deltagere.

Meget tidligt næste morgen gik turen så til Hobart på Kronprinsesse Marys fødeø, Tasmanien.

Dernede var det rigtigt efterår!! Vi frøs en del i vores medbragte sommertøj. Især på toppen af den 1200 m høje Mount Wellington, hvor det stod lodret ind med isslag og sne. Men en spændende udflugt, hvor vi så

Marys barndomshjem (en del syntes, det var lidt pinligt, at holde der udenfor med en stor bus---), hendes forskole, highschool og universitet. Et besøg på en vingård blev der også tid til- de laver en helt vidunderlig Pinot Noir!!! Højdepunktet var besøg i den lokale Inner Wheel Klub, som havde lavet fin mad til os, og hvor vi fremførte ”I Danmark er jeg Født”, så ikke et øje var tørt!!

Men vi må ikke hvile på laurbærbladene!! Hurtigt videre til Sydney. En meget dejlig by, hvor Utzons Operahus var den store attraktion; vi fik en fin rundvisning. Om aftenen var nogle af os i udendørs opera, med selve Operahuset som baggrundskulisse. Meget smukt, Vi så en moderniseret udgave af Puccinis La Bohème - stemningsfuldt.

Vi var også på udflugt i Sydney og omegn – Bondi Beach, som de fleste kender, kunne nu ikke dupere en som mig, der bor ved Henne Strand hele sommeren.

Nu nærmer vi os Danmark!! 8 timers flyvning, og vi var tilbage i Singapore, som var ligeså varm og dejlig som på udturen.

Tolv en halv times flyvning, og vi lander i Kastrup. En vidunderlig rejse var slut. For at udtrykke lidt af den stemning, der er på en stor international Inner Wheel Convention vil jeg citere et lille digt, fra medlemmer af distrikt A61, som lå i vores wellcomebag:

Your friendship is special

Like the flowers that bloom

Or when a butterfly emerges

From within its cocoon....

You remind me of that butterfly

Loving and free

Bright and colorful,

For the world to see....

We will share

Sunshine and rainbows;

Sometimes the rain

And the snow;

We´ll stand together through it,

While the cold wind blow....

When the time is right,

We won´t stop to ask “Why?”

Our friendship will take flight

On the wings of a butterfly....

Dine Nielsen, Vicepræsident, Distrikt 45.

